

Dusnieuws nr. 13. Uitgave 4/1999 van 21 mei 1999. Uitgever: anarchistisch collectief EuroDusnie, Leiden.
In deze aflevering handige tips over hoe je zo efficiënt mogelijk de top kunt bereiken.

OP NAAR DE TOP!!

Over een week gaat het dan losbarsten: de Eurotop en de G7 in Keulen, en alle alternatieve tops en demonstraties waar activisten uit heel Europa en daarbuiten al maanden voorbereiding voor aan het treffen zijn. Waarom gaan we eigenlijk volgende week naar Keulen toe? De schrijver dezens zal hier eens de cynische advocaat van de duivel gaan uithangen. Is het niet een soort evenementen-politiek, om telkens weer op te komen draven bij de onderonsjes van de machtigen der aarde? Wordt dit niet het zoveelste voorspelbare kat- en muis spel tussen linkse demonstranten en politiek? Het antwoord werd gegeven in de promotie video die gemaakt is voor de Eurotop in Keulen. Het is ondenkbaar, het zou zelfs een nachtmerrie zijn, als dergelijke elitaire bijeenkomsten zonder protest of ordeverstoring kunnen plaatsvinden. In dat geval zouden de euro- en G7 leiders hun doel bereikt hebben: een mondiaal poldermodel waaraan we op z'n hoogst als NGO mogen deelnemen.

Akties, protest, en samen nadenken over alternatieven, buiten hun kaders om, is daarom noodzakelijk.

racisme, tegen het patriarchaat, tegen de oorlog, tegen de almacht van het kapitalisme en alles wat slecht is in de



'Nee' tegen de heersers! - klopt altijd en kan flexibel gebruikt worden...

Een andere vraag: is het niet een soort utopische dagdromerij om tijdens de Eurotop en G7 te strijden tegen

wereld? Antwoord: bijna alles wat slecht is in de wereld wordt besproken en gepland in juni, in Keulen. De

Gratis
dankzij donaties!

versterking en uitbreiding van Fort Europa, de verdere uitbouw van de Europese superstaat, de onderwerping van alles en iedereen aan de waarden van de kapitalistische markteconomie aangevoerd door types als Tony Blair, Wim Kok, Bill Clinton en Gerhard Schroder. Zij willen hun systeem aan de hele wereld opleggen - waarom zouden wij dan bescheiden zijn in ons protest?

De strijd tegen het kapitalisme is niet gemakkelijk in een wereld die geregeerd wordt door geld en gezagsgetrouwe massamedia. Soms mislukken onze protestacties door slechte organisatie, repressie of onderlinge meningsverschillen. Dit is geen reden om je aan te sluiten bij de cynische massa die denkt dat er toch niets te veranderen is. Over de hele wereld strijden miljoenen mensen tegen de ellende die het kapitalisme veroorzaakt. Cynisme is decadentie. Kortom: op naar Keulen!:

Fred

De tactiek van de verschroeiide aarde

De G8 landen te weten Canada, Frankrijk, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Rusland, Duitsland, Italië en Japan hebben op 6 mei overeenstemming bereikt over hoe een einde gemaakt kan worden aan de crisis in Kosovo. Zo kopte althans menig krant de daaropvolgende dag. De bereikte overeenkomst zou als basis kunnen gaan dienen voor een VN resolutie die de terugkeer moet regelen van de vluchtelingen en vrede brengt op de Balkan. Hé dacht ik, lees ik dit nu goed wie gaat er vrede brengen op de Balkan? De G8, de machtige landenklup waarvan 6 leden op dit moment juist bezig zijn het laatste stukje vredig Klein Joegoslavië kapot te bombarderen? Trouwens, wie zijn zij eigenlijk om deze waanzin te stoppen? Is door hun grootmoedige humanitaire optreden juist niet de enorme volksverhuizing begonnen?

Zijn zij dan soms degenen

waartussen het conflict zich afspeelt, ligt Japan of de Verenigde Staten dan soms in de Balkan? Zitten er in de G8 dan van die met het geweer in de hand geboren en levensgevaarlijke



Oorlogsstrategen aan het werk...

extremistische nationalistische Serviërs en van die zielige, naïeve, vreedzame, van huis en haard verdreven Albanese Kosovaren? Waarom denkt de G8 dat het aan haar is een einde aan de oorlog te bereiden? Gaat het dan niet om een conflict tussen Albanese-Kosovaren en Serviërs...? Wanneer de oorlog in Klein Joegoslavië werkelijk

tussen deze twee partijen gaat waarom praten zij dan niet mee over hoe er vrede in hun land bereikt kan worden?

Vragen, vragen, vragen... gelukkig heeft de TV en krant op alles een makkelijk verteerbaar antwoord. Na een lange dag werk hebben we natuurlijk geen enkele behoefte aan één of ander moeilijk antwoord op één van de vele vragen die bij een ieder willekeurig mens opborrelt wanneer hij de hapklare oorlogsinformatie consumeert. Nou ja, informatig? En nee ik ga nu niet het woord propaganda in de mond nemen want zelfs daar zijn de verhalen en analyses van NAVO woordvoerders en zogenaamde Balkandeskundigen te achterlijk voor. Het enige waar men zich op pleegt te beroepen is goedkoop sentiment. Uitgedroogde negerkindje met vies vliegje is vervangen door tandeloos keuterboortje op Oostduitse tractor. Niet dat de beelden liegen hoor... de

beelden vertellen de verhalen van ellende, (wan)hoop en verdriet. De beelden liegen niet, dat doen de verzamelde Balkandeskundigen, NAVO woordvoerders en journalisten wel en op een manier die zelfs een belediging is voor hun parlementaire democratie. Het heet een democratische oorlog te zijn. We hebben toch zelf op de oorlogspartijen gestemd. Van leger-GroenLinks tot de Volksverhuizingspartij voor Vrede en Democratie. En wie durft mij nog te vertellen dat stemmen zin heeft? Wie op een knopje van de EU verkiezingsloterij-computer durft te drukken haalt mede de trekker over van een geweer dat is gericht op weerloze mensen. Zoals een kind dat haar zin niet krijgt. Zo reageert de NAVO op het halstarrig volhouden van het regime Milosevic. Alleen is het kind nogal gevaarlijk en reageert het wanneer het haar zin niet krijgt met de allesvernietigende tactiek van de verschroeiide aarde. "Wanneer we het niet winnen, moorden we iedereen toch gewoon uit" lijkt de NAVO te denken. Nou ja iedereen, iedereen om Milosevic heen want de Slager van Belgrado wordt zorgvuldig gespaard. "Wanneer de Slager niet inbindt zorgen we ervoor dat hij niets meer te slachten heeft" luidt de NAVO strategie.

/lees verder op pagina 3!

Dusnieuws wordt uitgegeven door het anarchistisch kollektief **EuroDusnie**

Hoofdkantoor, Boerhaavelaan 345, geopend wanneer we er zijn.

Betcafé McDusnie op vrijdag, **Voko de kleine beurs**,

infowinkel, Boerhaavelaan 345, open op vrijdag van 18.00 tot 21.00

weggeefwinkel,

Hooglandsekerkgracht 4, geopend op donderdag van 18.00 tot 21.00 en zaterdag van 11.00 tot 18.00

Betcafé McDusnie in "Las Vegas", Koppenhinksteeg 2c, open op woensdag van 18.00 tot 21.00

Redactie Dusnieuws

Boerhaavelaan 345

postbus 2228

2301 CE Leiden

tel/ fax: (071) 517 30 19

E-mail:

eurodusnie@dsl.nl

Homepage:

www.dsl.nl/eurodusnie

Drukkerij:

mostert & van onderen:

Langegracht 61, 2312 NW Leiden

Oplage: 1000 stuks

Giro-nr.: 3184679 Eurobusnie

O.V.V. 'Dusnieuws'

Abonnementen: Dusnieuws is en blijft gratis: voor de produktie van het blad zijn wij echter afhankelijk van donateurs. voor vijf nummers vragen wij een tientje, je mag natuurlijk ook meer storten. Kun je echt geen cent missen, sturen we je Dusnieuws gratis op. Wij proberen iedereen tenminste drie uitgaven op te sturen waarvan we hopen dat je deze uitdeelt aan andere mogelijk geïnteresseerden of dat je ze op openbare plekken neerlegt. Kun je meer kranten verspreiden, geef dat even door aan de redactie. Dusnieuws is te vinden in de meeste infowinkels en alternatieve boekwinkels. Je kunt je ook op de digitale versie abonneren door aan ons een mailtje te sturen, je wordt dan ook regelmatig op de hoogte gehouden van het EuroDusnie programma.

De redactie heeft altijd interesse in artikelen als ze maar niet beginnen met "de liktatuur van de vrije markt", maar wel als er tenminste drie keer het woord "wereldrevolutie" in voorkomt. Stukken graag zonder layout-grapjes tevoon als *.txt of *.doc-file mailen of uitgeprint opsturen naar bovenvermeld adres.

De deadline voor Dusnieuws nummer 14 is 6 juni 1999.

Alle artikelen in Dusnieuws worden geschreven op persoonlijke titel. Ze geven niet noodzakelijk de mening van EuroDusnie weer.

eACTIONday 1999 - Demonstratie tegen de EU op 10 juni

Jullie zullen het de komende weken nog vaak horen van bezorgde europoliti: op 10 juni zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement, en dan mag je niet thuis blijven! Voor het goed functioneren van de Europese democratie is het van het grootste belang dat iedere burger zijn stem laat horen!

Bij EuroDusnie sluiten we ons van harte aan bij deze oproep. We roepen jullie op om op donderdag 10 juni om 13:00 aanwezig te zijn op het Malieveld, voor de start van een demonstratie tegen de E.U. Niet alleen de eurotop, ook de Europese verkiezingen zullen niet zonder tegengeluid plaatsvinden! De demonstratie is gericht tegen het kapitalistische Fort Europa, tegen het Europa van uitsluiting en repressie, en tegen de rol van Europa in de Balkanoorlog. Wij hebben geen zin het uit de hand gelopen ondernemersproject genaamd E.U. te legitimeren door te stemmen op een parlement dat voornamelijk bestaat uit gesjeeste politici. Stemmen is toestemmen. Thuisblijven ook. Laat je

stem dus horen op straat!

Wat gaat er gebeuren tijdens eACTIONday? Om een uur verzamelen we op het Malieveld in Den Haag. We trekken langs objecten

hiervoor wordt meegestuurd en wie meer wil kan contact opnemen met het bekende adres.

's Avonds gaat eACTIONday door in Leiden met het Eurovisielooosongfestival. Dit belooft een schitterend spektakel te worden met onder meer een verkiezingsloterij, waarvan de loten opgestuurd worden door de overheid. Deze



stembiljetten stuur je simpelweg door naar EuroDusnie, alwaar op de avond van eACTIONday de trekking op basis van postcodenummer zal plaatsvinden. Stuur dus op die loten en maak kans op een schitterende prijs! Naast deze loterij vinden er nog meer interessante dingen plaats, zoals een deskundigen-panelanalyse van de verkiezingsuitslagen, en optredens van diverse euroskeptische bands, waarvan we de namen nog geheim houden.

De laatste verkiezingen van dit millennium zullen niet onopgemerkt voorbijgaan. Tot ziens op eACTIONday!

Een verenigd Europa? Nee, wij doen even niet mee!

In Den Haag die aansluiten bij onze aktiedoelen. De oorspronkelijke opzet om met allerlei organisaties deelakties te organiseren hebben we enigszins moeten atzwakken. Veel groepen hebben het nu eenmaal razend druk rond deze tijd. Met de contacten die er zijn gaan we er een goede demo van maken. Propagandamateriaal

De laatste verkiezingen van dit millennium zullen niet onopgemerkt voorbijgaan. Tot ziens op eACTIONday!

De karavaan in Nederland toch niet van de baan

In de vorige Dusnieuws berichten we je over de beslissing van het Nederlandse comité zich terug te trekken als mede organisator van de Inter Continental Caravan. Toch zal op 24, 25 en 26 mei a.s. een tak van de Inter Continental Caravan ontvangen worden in Amsterdam.

De organisatie ligt o.a. in handen van Play Fair Europe en aantal individuen. 50 Indiaanse boeren en boerinnen zullen hun ervaringen komen delen. Zij maken deel uit van een groep van 450 activisten uit voornamelijk India die door Europa trekt om zich hard te maken tegen de negatieve gevolgen van 'vrije handel' zoals zij die dagelijks aan den lijve ondervinden. Vele machtscentra zullen worden aangedaan, zoals



vertegenwoordigers van sociale bewegingen uit Nepal, Ukraine, Colombia, Bangladesh, Brazilië en Pakistan aangekondigd dat ze aan de karavaan zullen deelnemen. In verband met moeilijk te verkrijgen landingsrechten zullen de activisten over drie dagen verspreid in Europa aankomen te weten de 21e, 22e en 24e mei in waarschijnlijk Düsseldorf, Frankfurt en Berlijn.

Dinsdag 25 mei

19:00-21:30

Plattelandsvrouwen in India

De invloed van gentechnologie op landbouw

Spreeksters uit India zullen Nederlandse organisaties ontmoeten om ideeën en ervaringen uit te wisselen. Hoe beïnvloedt gentechnologie landbouw? Hoe zit het met patenten op leven? Wat is de "terminator"-technologie?

Woensdag 26 mei

15:00-17:00

De kleur van geld en zelfvoorzieningsalternatieven

Peer Smet en Aktie Strohalm presenteren hun ideeën over geld en hoe we de rol er van kunnen veranderen. Kunnen gemeenschappen misschien beter zelf geld gaan maken? Ook alternatieve manieren van b.v. bankiers zullen worden belicht.

Plaats: De Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam. toegang: Hfl 12,50 Voor meer informatie, over deze en andere activiteiten, neem contact op met Quetzal (06-51502443). E-mail: pfe@xs4all.nl

Altijd leuk om te lezen...

Wat schrijven rechtse bladen over Europa?

De eurocorner bekijkt deze keer wat rechtse bladen schrijven over Europa. In *Dusnieuws* 10 werd juichend geschreven over het opstappen van de Europese Commissie, maar wat blijkt: het bedrijfsleven was hier ook blij mee, aldus het populaire zakenblad *FEM*. De Commissie van 'mister nobody' Santer was namelijk niet slagvaardig genoeg. Voor de industrie belangrijke beslissingen zoals het toelaten van genetisch gemanipuleerde gewassen in Europa werden steeds maar uitgesteld door een gebrek aan daadkracht. Bovendien dreigde met name de als linksradicaal beschouwde commissaris Bonino vervelende

milieumaatregelen voor de industrie te gaan nemen die nu, hoopt het bedrijfsleven, niet meer doorgaan. Ondernemend Europa snakt naar een sterke man zoals Jacques Delors. Iedereen luisterde naar hem en hij luisterde naar het bedrijfsleven. (Groenlinks is trouwens van mening dat Delors ereburger van Europa moet worden). Maar ook een sterker Europees Parlement zien ondernemers wel zitten. Als een commissaris om de een of andere redenen niet gediend is van bedrijfslobbies, kan er altijd nog gelobbyd worden bij het parlement. Dat kan dan maar beter wat te zeggen hebben. Ondernemers voor meer democratie in Europa! Misschien is ondernemend Europa wel tevreden met de nieuwe commissaris Prodi, die in een interview met de BBC de Europese Commissie de regering van Europa noemde. Ook zei hij wel wat te zien in een Europees leger, zeker geïnspireerd door het



overweldigende succes van de NAVO aktie op de Balkan *** Verrassend was ook een artikel in het rechtse Amerikaanse blad *Foreign Affairs*, waarin de positie van de Europese Centrale Bank wordt aangevallen. Op deze bank, onder leiding van de Nederlander Duisenberg, is nauwelijks controle mogelijk. Zelfs regeringen hebben niets te zeggen over het beleid van de ECB, dat wel van grote invloed kan zijn op nationale economieën. Zo moet Spanje weer extra gaan bezuinigen, nadat de ECB de rente met een half procentpunt verlaagde waardoor de Spaanse inflatieprognose ineens hoger uitkwam. Het mandaat van de ECB kan enkel veranderd worden als alle landen daartoe besluiten. In de afgelopen tien jaar werden steeds meer centrale Banken onafhankelijk (van democratische controle of invloed). Economisch zou dit enorme voordelen opleveren, maar volgens Berman en McNamara in *Foreign Affairs* is dit grote onzin.

De extreme onafhankelijkheid van de ECB is geen economische, maar een politieke beslissing geweest, met als doel de zakelijke- en financiële elites gerust te stellen dat het waken over de prijsstabiliteit en het voeren van een conservatief financieel beleid altijd voorrang zal hebben op bijvoorbeeld werknemersvragen of andere niet-economische belangen. Berman en McNamara voorspellen een toenemende weerzin bij het publiek tegen de Europese Unie, als dit soort ondemocratische praktijken in

stand gehouden worden. *** Altijd leuk om te lezen: het Tijdschrift voor de Politie. Men begint zich al flink druk te maken over criminele activiteiten rond de fysieke invoering van de euro. De vreselijkste dingen gaan gebeuren. Externe specialisten die bij bedrijven de software "europroof" gaan maken, kunnen bedrijfsgevoelige informatie gaan stelen of stiekum criminele programma's in computers installeren. Na de introductie van de euro overtollig geworden werknemers (bijvoorbeeld valutahandelaren) zullen uit frustratie tijdbommen in systemen achter gaan laten, met als doel sabotage of zelfverrijking. Nog erger is het gevaar voor vervalsingen. Vooral in het begin van 2002 zal dit veel gaan voorkomen, want dan weet nog geen hond hoe die

bijjetten er precies uitzien. Natuurlijk zal er ook een explosie aan roofovervallen plaatsvinden, omdat banken en grote winkelketens een paar weken lang een dubbele hoeveelheid bijjetten in voorraad hebben. Criminelen zullen in deze periode proberen hun "oude" geld wit te wassen in euro's, en door de enorme



hoeveelheid aan wisseltransacties zal hier weinig aan te doen zijn. Dat wordt stressen voor justitie! Voor alle zekerheid heeft men de produktie van speciale euro-pennningen maar verboden, om te voorkomen dat het publiek die voor echt geld aanziet. Chocolade penningen mogen nog wel. *** Het rechtse blad *The Economist* brak onlangs vreemd genoeg een lans voor Oskar Lafontaine, de afgetreden Duitse Minister van Financiën. Lafontaine had volgens het blad groot gelijk een verlaging van de euro-rente te eisen. Over Duisenbergs vasthouden aan het bestaande rentepeil werd

Fred (geen familie) Bergsten in *Foreign Affairs*. Het antwoord op de zorgwekkende maatschappelijke kritiek op de economische globalisering is: meer liberalisering! De markten moeten verder opengegooid worden! Europa en de VS (G-2 team!) moeten tesamen globaal leiderschap tonen en de rest van de wereld meeslepen in een nieuwe eeuw van economische groeisucessen!! De eurocorner roept iedereen op om in juni naar Keulen te komen om te protesteren tegen de imbeciele ideeën van dit soort gekken.

Fred

(*vervolg van pagina 1*)

Bommen zijn er om te consumeren...

5 mei: China presenteert lijst met liberaliserings-toezeggingen aan de Wereldhandelsorganisatie. Al 13 jaar wil ze lid worden van deze 134 lidstaten tellende "vrij"handelsklup. Bill Clinton zegt dat hij de toezeggingen te mager vindt.

6 mei: G8 top in Petersberg (D) Trots maken de acht wereldleiders bekend een akkoord te hebben bereikt over de Kosovo-crisis. Het akkoord zal als basis dienen voor een VN resolutie die een door internationale troepen begeleid terugkeren van de vluchtelingen mogelijk maakt. Rusland eist niet meer dat de NAVO eerst stopt

streven lid te worden van de Wereldhandelsorganisatie. Daar tegen over staat dat de VS eigenlijk helemaal niet blij is met de rol die Rusland - en daarmee de VN - voor zich opeist. Ze wil met de "humanitaire" actie de weg

met bombarderen **7 mei:** Humanitaire precisiebommen treffen per ongeluk de Chinese ambassade. China boos en zegt de door de G8 bereikte resolutie niet te zullen steunen en dat de NAVO eerst moet stoppen met bombarderen. Wie heeft waar belang bij? Ten eerste kun je stellen dat China de bom



plaveien voor toekomstige politonele acties waar ook ter wereld, indien de hegemonie van de VS bedreigd wordt. Daarnaast klinkt het misschien ver gezocht voor sommigen, maar je moet niet vergeten dat de Amerikaanse defensie-uitgaven maar liefst \$ 262 miljard dollar bedragen 37 % van alle defensie-uitgaven in de gehele wereld (*Foreign Affairs* nov/dec 1995). De wapenindustrie in de VS neemt zo een substantieel deel van de totale produktie in het land voor haar rekening. Een produktie die alleen op peil gehouden kan worden als het zijn nut keer op keer bewijst en als de wapens "geconsumeerd" worden. Kortom, ook de VS heeft belang bij het bombarderen van de Chinese ambassade. Of het nu opzet was of niet.

Marco

Communisme is oorlog!

Zondag 9 mei waren ze bij de landelijke demonstratie tegen de Balkanoorlog in Amsterdam. Neerlands politiek korrekte trots: communistisch Nederland. De Rode Morgen, de Internationale Groep Socialisten, de Nieuwe Communistische Partij Nederland, de Internationale Kommunistische Strooming en nog wat andere communistische splintergroeperingen. Eén ding hebben ze in ieder geval met elkaar gemeen: ze zien in de Balkanoorlog het zoveelste imperialistische complot waarin Duitsland, Japan en de Verenigde Staten met elkaar bekechten over de verdeling van een gebied dat geostrategisch van groot belang is en vol met waardevolle grondstoffen zit. Dat dit misschien tot op grote hoogte zo is bestrijdt ook ik niet maar in de toezetting en analyses van de verklaringen opgesteld door de verzamelde communistische partijen in de wereld ontbreekt volgens mij toch het een en ander en lijdt men bij tijd en wijle aan een selectief geheugen. Nu is het niet m'n bedoeling om hier een of ander sectarisch betoog te houden over wat volgens mij nu wel de enige juiste analyse is maar zoals in vorige Dusnieuws beloofd is zou er deze keer gekeken worden naar wat de verschillende "vredesinitiatieven" zeggen en doen. De Beurt is dus aan de verzamelde nazaten van Marx, Mao, Lenin en zelfs Stalin.

In de kapitalistische realiteit van vandaag de dag ontmoeten communisten en anti-autoritairten elkaar regelmatig op manifestaties. Vaak wordt er dan door laatsgenoemde een beetje lacherig gedaan over de nog immer colporterende communisten die voornamelijk bezig zijn elkaars volgelingen af te snoepen. Tja ze hebben de schijn ook wel tegen zich want de staatscommunistiche experimenten hebben zelfs bij de meesten van hen toch een vieze smaak in de mond achter gelaten. Als communist wordt je daar ook constant door buitenstaanders aan herinnerd en voordat je überhaupt al aan je eigen verhaal toekomt moet je eerst verantwoordelijkheid afleggen voor de mislukte experimenten van het nog reeel bestaande communisme.

Anarchisten hebben het dan toch wel wat makkelijker. Anarchistische diktaturen hebben immers nooit bestaan en men beroept zich graag op utopische vooruitzichten die voornamelijk een beroep doen op de beeldingskracht van diene waarmee gepraat wordt. Op de vraag "Wat zie je dan als alternatief voor de kapitalistische of communistische staatsstructuren?"

is het favoriete antwoord van de anarchist dan ook: "Anarchisten willen geen blauwdruk of partijprogramma aan mensen voorschotelen". De gedachte daarachter is veelal dat de weg het doel is, "Het belangrijkste voor een revolutionair is zijn". Voornamelijk door deze weinige pogingen om een

anarchistisch planetair alternatief te formuleren met een slaapverwekkende stilte weer afgevoerd. Maar je zou het ontbreken van uitgewerkte, aanspreekbare anarchistische alternatieven ook kunnen uitleggen als tekenend voor de ideologische luiheid cq oppervlakkigheid van anarchisten beweging in Nederland. Zelfs het aan het analyseren van "waarom het nu fout gaat" komt men veelal niet toe. Nee, geef mij dan maar de communistische strategien en analisten. Die houden er in ieder geval nog concrete analyses en alternatieven op na. Zoals gezegd ligt het in het geval

van Joegoslavië voor de verzamelde communistische splinters hartstikke duidelijk. Het gaat om een imperialistisch complot van de drie imperialistische sterren aan de kapitalistische hemel te weten Duitsland, Japan en de Verenigde Staten. "Zet tegenover de imperialistische bandietenoorlog de klasseoorlog", "strijd tegen de imperialistische schurken van het kapitalistische barbarendom", aldus de Internationale Strooming Kommunisten in hun pamflet over de Balkanoorlog. Volgens communisten vechten de imperialisten onderling om de controle over de Balkan. Allemaal zouden ze hun best doen de nog resterende socialistische staten - Joegoslavië zou er één van zijn - kapot te maken. Dit is ook precies hetgeen wat de geest van de Nederlandse communistische beweging uit de fles heeft gelokt.

Wanneer zelfs het laatste resje van de voormalige Socialistische Republiek Joegoslavië een kolonie van de imperialisten wordt blijft er immers voor hen wel heel erg weinig over om over te dromen. "Imperialisme is oorlog" zei Lenin al. Hij wordt dan ook veelvuldig aangehaald in pamfletten van de verschillende communistische splinters, die

ondanks deze versplintering allemaal pleiten voor eenheid onder de arbeiders. Maar, voeren communistische heilstaten dan soms geen oorlogen? Wanneer je de oorlogen waarin communisten van de partij waren aanhaalt is men er als de kippen bij om te zeggen dat het om zelfverdediging ging tegen imperialistische

agressie of dat de betreffende oorlogvoerende communistische staten eigenlijk helemaal niet communistisch waren. Je zou je ook af kunnen vragen of dan misschien het streven naar de communistische heilstaat op zichzelf tot oorlogen leidt. De geschiedenis leert ons immers dat kapitalisten niet het alleenrecht hebben op het voeren van oorlog. Naast staatscommunisme leiden ook andere - meestal niet westers e"staatsstructuren" zoals volksstammen - veelvuldig tot centraal georganiseerde moordpartijen tussen groepen mensen die zichzelf beiden beroepen op een haast mythische

onderlinge verbondenheid. Misschien is het beter te stellen dat het verschijnsel "staten" leidt tot oorlog. Imperialisme leidt ook tot oorlog" had Lenin dus beter kunnen zeggen... Een middagje empirisch onderzoek was genoeg geweest om Lenin tot deze menning op realiteit gebaseerde conclusie te laten komen. Selectief geheugen is iets waar communistische ridders tegen de imperialistische draak ook vandaag de dag nog aan lijden. Lenins uitspraak is wat dat betreft illustratief voor de manier waarop men vandaag de dag tegen de Balkan-oorlog aankijkt. Een manier die zich kenmerkt door het selectief aannemen van zogenaamde objectieve "feiten" en het ontkennen van niet in de eigen analyse passende subjectieve -imperialistische- "leugens". De lat waaraan wordt gemeten of iets waar of niet waar is, is de rotsvaste 150 jaar oude analyse die is gebaseerd op het historisch materialisme van Marx.

Ieder verzet tegen de oorlog dat niet communistisch is wordt daarom ook steevast weggevoerd. Pacifistisch (kapitalisten in schaapskleren) of anarchistisch (volgens oude Oost Duitse staats-encyclopedie de puurste vorm van kapitalisme) verzet tegen de oorlog is volgens de partijlijn op z'n minst laf en kleinburgelijk. Zo piste het NCPN blad op de enkele jaren geleden overleden vredesactivist Kees Koning want hij was immers geen communist.

Een ander heilig onderdeel van het kader waarin volgens communisten de oorlog gezien moet worden is dat "wij" arbeiders en onderdrukten zijn en "zij" de onderdrukkende klasse. Een zelfde zwart/wit kijk op de situatie wordt mensen echter ook voorgeschoteld door de NAVO machthebbers. Zo zijn de Serviers de slechterikken en is de NAVO altijd goed. Toen ondergetekende een communistische anti oorlogsactivist er op attent maakte dat hij zich noch arbeider, noch onderdrukt voelde werd deze er resoluut op gewezen dat hij als werkloze "in de arbeidsreserve was gedumpt" en daarom ook lid was van de arbeidersklasse. Of deze dat nu wilde of niet...

En daar ligt nu precies het probleem. Alles wat er gebeurt moet precies in de partijanalyses passen anders wordt het bestaan er van eenvoudigweg ontkent. Daarom wordt in het geval van de Balkanoorlog alles aangegrepen om te bewijzen dat de imperialisten bezig zijn de buit in Joegoslavië te verdelen. Het communistisch anti-oorlogsverzet heeft dan ook maar één doel -hoe iereel het ook mag klinken -: het mobiliseren van



Lenin en Stalin gezellig op een bankje

de arbeidersklasse tegen het imperialisme met het uiteindelijke doel de vestiging van de communistische heilstaat. De oorlog zelf - ondanks de onlosmakelijk daaraan verbonden ellende - verwerpt men niet zolang het maar een klassenoorlog is. Het liefste zou men deze imperialistische oorlog veranderd zien in een wereldwijde oorlog van de arbeidersklasse tegen het imperialisme. Nadat dan de overwinning is bereikt moet op de rokende puinhopen - en onder leiding van de ideologische voorhoede - het communisme worden gerealiseerd. Alleen vrees ik dat bijvoorbeeld het voltallige EuroDusnie-collectief na de overwinning als eerste gediciplineerd zal gaan worden in "de kampen van de juiste revolutionaire lijn".

Waarschijnlijk is trouwens dat deze moeite niet eens zal worden gedaan en dat de EuroDusnie-activisten ergens dood in een greppel zullen worden aangetroffen. Vervolgens zal de - dan tot instrument van de arbeidersklasse uitgeroepen - media eensgezind verklaren dat het een imperialistisch doodskader was die de moorden beging en worden we bestempeld tot communistische martelaren of zoiets...

Conclusie: de imperialistische oorlog is slecht maar de oorlog tegen de imperialisten is goed mits deze onder leiding van communisten staat. Bah, wat een arrogantie. Dat communisten bijvoorbeeld in Nederland het niet schuwen samen te werken met Servische nationalistes doet in hypocrisie geen millimeter af bij de NAVO hypocrisie wanneer deze met nationalistische Albanezen heult. Zoals een overtuigd communist tegen mij zei: "Eerst moeten we samen met de Servische nationalistes de imperialisten verslaan en daarna vechten we het onderling wel uit". Communistisch anti-imperialisme is dus net zo goed oorlog.

Marco

KEULEN '99

OP NAAR DE TOP!



Onderweg naar Keulen

“De tien bazen met de grootste buit”

In Dusnieuws 12 heb je kunnen lezen over de grote zwartrijactie naar Keulen op zaterdag 29 mei. Deze actie is georganiseerd door het Collectief Zonder Geld (CZG) dat oproept om deel te nemen aan de internationale demonstratie tegen armoede, werkloosheid en uitsluiting. Nu is het Collectief Zonder Geld bepaald geen voorstander van loonslavernij en heeft

Wat voor soort trein is het?

Het betreft een internationale trein naar Basel (Zwitserland) die onderweg in Keulen stopt (Zie reisschema). Het is een Eurocity trein met 13 pieken toeslag en diegene die een ov-kaart hebben moeten dus officieel 13 piek betalen.

trein met hen in discussie te gaan. en verder...

Het initiatief voor een gratis trein naar Keulen is een actie tegen het verenigd kapitalistisch Europa. De actie zal ook als zodanig worden aangekondigd en gepresenteerd aan de NS en de landelijke pers. Een groot aantal organisaties en min of meer

Een citaat van mij? Dacht het niet. Het is in deze woorden dat het "Blad voor fortuinlijken", Forbes Magazine, een overzicht aankondigt van de 800 meest verdienende captains of industry in de Verenigde Staten. Het gaat goed met het Amerikaanse bedrijfsleven, zo kunnen we opmaken uit de imposante 260.000 gulden loonsverhoging die de topmannen gemiddeld het afgelopen jaar mochten incasseren. Topmannen, want het zijn voornamelijk mannen. Vrouwen komen in de top 10

Amsterdam CS 07:55
Utrecht CS 08:30
Arnhem 09:04
Keulen HB 10:57

Keulen HB 19:02
Arnhem 20:53
Utrecht CS 21:26
Amsterdam CS 21:54

dan ook haar bedenkingen bij het steunen van het op zich sympathieke idee van een internationale demonstratie tegen de a-sociale Europese Unie. We waren dan ook verheugd te horen dat de linkse Duitse Anti Fascistische Actie oproept om met een internationaal anti-fascistisch blok deel te nemen aan deze demonstratie. Er worden tienduizenden deelnemers verwacht waarvan een deel met "gratis" treinen uit Frankrijk, Italië en België komt. De redenen hiervoor zijn dat gratis treinen veel mensen in de gelegenheid stellen aan de demonstratie deel te nemen maar ook dat het eisen van een gratis trein al een actie tegen het a-sociale Europa van de rijken op zich is. Het Collectief Zonder Geld heeft het initiatief genomen mensen op te roepen om ook een "gratis" trein in Nederland te nemen.

Naast de overwegend enthousiaste reacties die we al kregen zijn er ook een aantal vragen die regelmatig gesteld worden. Hierbij zullen we deze proberen te beantwoorden.

Waarom zou ons niet het zelfde overkomen als de Italianen in 1997 in Amsterdam overkwam?

Ten eerste kwamen 3000 Italianen met 2 speciale "gratis" treinen naar Amsterdam. 2850

liepen na meer dan 23 uur in de trein te hebben gezeten zonder problemen de Amsterdamse binnenstad in en een groep van 150 werd niet uit de trein gelaten. De trein die wij nemen is een normale trein die voor een groot deel gevuld zal zijn met normale reizigers en toeristen. Deze trein uit laten vallen is niet zo eenvoudig want hij staat in ieder spoorwegboekje.

Wordt er ergens voorverzameld?

In sommige steden -niet alleen de opstapplaatsen zelf - zullen groepjes mensen op weg gaan om de betreffende trein te nemen. Je kunt het beste contact opnemen met het collectief om er achter te komen waar dit het geval is. Anders moet je er voor zorgen dat je een half uur van te voren in de centrale stationshal bent van Amsterdam, Utrecht en Arnhem.

Hoe zit het met de controleurs en het andere spoorwegpersoneel?

We zijn hard bezig sympathie te kweken voor deze actie daar ook het spoorwegpersoneel lijdt onder de vanuit de Europese Unie geïmplementeerde privatisering van het openbaar vervoer. In principe zouden zij dus eigenlijk medestanders moeten zijn in deze actie. We roepen in ieder geval iedereen op hen niet direct als tegenstanders te brandmerken en in de

bekende individuen hebben zich inmiddels achter de oproep om met deze trein naar Keulen te gaan geschaard. De ondersteuningslijst zal ook publiekelijk worden bekend gemaakt om duidelijk te maken dat het een breed gesteunde actie is. "Gratis"



Maak bestaan van medewerkers HOD zo onaangenaam mogelijk!

Vorige maand werden gegevens gepubliceerd die gestolen waren uit het HOD kantoor in Utrecht. Het HOD is een organisatie die werkt voor bedrijven en huiseigenaren die lege huizen in hun bezit hebben, en die willen voorkomen dat deze gekraakt worden. Deze organisatie laat in het hele land mensen in panden die net leeggekomen zijn wonen, zodat deze niet gekraakt kunnen worden. Deze organisatie vindt zich aan de vooravond van onder jongeren en studenten. Professor Zonnebloem die deze inbraak heeft opgeëist wil doormiddel van de publicatie van vele namen en adressen van werknemers van het HOD hun het bestaan zo onaangenaam mogelijk maken. In deze gids staan ook verschillende adressen vermeld van panden waar de HOD de zogenaamde kraakwachten in heeft gevestigd. Ben je geïnteresseerd in deze gegevens dan zijn deze te verkrijgen bij EuroDusnie tel. 071-5173019.

Voor gratis kaartjes, voorverzamelplaatsen en meer informatie: Collectief Zonder Geld, postbus 2228, 2301 CE in Leiden. Tel/fax 071 5173019 email: geengeld@stad.dsi.nl

Marco

NAVO kruisvaarders op de Balkan

De door de NAVO ontketende Balkan-oorlog doodt kinderen en volwassenen; Albanese, Serviërs, Turks-Joegoslaven, Roma, of Zigeuner-Joegoslaven, alle 29 nationaliteiten die in Klein Joegoslavië leven. Elke dag oorlog, elke bom, brengt meer vluchtelingen, meer doden, meer gewonden. Stop deze oorlog!

Wij hebben er genoeg van, elke dag voor TV te zitten; en vanuit een luie stoel dode na dode te zien vallen. Als je generaal Wesley Clarke hoort, denk je: is dit een Rambo-film? Nee, dit is geen Rambo-film, waar alleen maar tomatenketchup vloeit. Voor ons zijn Albanees en Servisch bloed even kostbaar als Amerikaans, of Nederlands bloed.

Aan de redacteur economie van de Nieuwe Rotterdamse Courant vroeg men: wint iemand bij deze oorlog? Jazeker, zei die redacteur: de wapenindustrie wint. De lobbyisten van Lockheed en andere wapenfabrieken hebben dan ook flink gelobbyd bij de NAVO, om die raketten en bommen eindelijk eens af te schieten, zodat nieuwe gekocht moesten worden. Als ze niet op Irak worden gegooid, dan wel op Pristina, Novi Sad, of Belgrado.

Volgens het officiële handboek van de CIA ligt Joegoslavië strategisch belangrijk, op weg tussen West-Europa en de olie van het Midden-Oosten. Hier loopt de Oriënt-Expres. In Kosovo zitten kolen, koper, bauxiet, en chroom in de grond.

Is de oorlog humanitair? Frank De Grave, minister van defensie, ofwel van oorlog, erkent, dat de NAVO, ik citeer, "naïef" was, om te geloven, dat de oorlog de humanitaire situatie van Kosovo-Albanezen zou verbeteren. Nu hoor je dat niet meer. Nu gaat het om "gelofwaardigheid" van de NAVO zelf!

Profilering van de NAVO als de politiemacht van de wereld: daarvoor betalen Serven en Albanese met hun dood!

De NAVO zegt: alle schuld voor alles, wat dan ook, ligt bij Milosevic, en niets bij ons. Hoe zouden wij het vinden, als een kaper een KLM vliegtuig met 300 passagiers zou

kopen? En als dan de Nederlandse regering die 300 passagiers zou doden, met een bom op het vliegtuig? Hoe zouden wij het vinden, als de regering dan zou zeggen: wij gooiden weliswaar die bom, niet de kaper; maar toch zijn alle driehonderd doden gezinszins mede onze schuld?

Hoe zouden we zo'n redenering vinden? Zo redeneert de NAVO ten opzichte van Milosevic en de Kosovo-Albanezen! De bommen zouden humanitair zijn. Volgens oorloggezinde politici zou dit de eerste oorlog in de geschiedenis zijn, die niet om geld en macht gaat, maar om mensenrechten.

O ja? Laten deze politici eens wat geschiedenis studeren. Ik als historicus merk, dat oorlogen om geld en macht vroeger ook al met een dun humanitair sausje voor het

volk verteerbaar werden gemaakt. Negenhonderd jaar geleden vonden de kruisvaarders zich ook humanitair. Zij zeiden: wij gaan christenen in Palestina redden, van moslims. Toen veroverden, doodden ze de hele bevolking: alle moslims, alle orthodoxe christenen, alle rooms-katholieke christenen. Die kruisvaarders deden dat wel langzaam, met zwaarden. Ze rootden veel buit. Maar ze zouden verbaasd en kwaad zijn geweest, als iemand ze gezegd had: bij kruistochten speelt meer dan heilig geloof. Toen in 1941 het Japanse leger van Keizer Hirohito Indid binnenviel, kregen de Japanners te horen, dat die inval humanitair was. Nederlanders onderdrukten namelijk Indonesiërs. Dat was zelfs nog waar ook. Maar, moeten Japanees aanvalsoorlog en oorlogsmisdaden daarom nu soms gerehabiliteerd worden? Zit in de NAVO-aanvalsoorlog nu, bij alle verschillen,

dan helemaal niets, dat aan het imperialisme van Hirohito herinnert? Dat ook verdedigd werd met woorden tegen onderdrukking? In 1945 werden Nederlanders warm gemaakt voor oorlog tegen Indonesië. Ook dat heette geen oorlog, maar politionele aktie. Zogezegd voor humanitaire redding van de Indonesische bevolking. Vele doden later sloot Nederland alsnog een akkoord met de Indonesische president Soekarno; Soekarno, die men eerst in de oorlogspropaganda als een duivel, en een Hitler, had afgeschilderd ...

Die NAVO-bommen waren er, en zijn er. De Indonesische generaals kopen ze, en gooien ze op de slachtoffers

Soekarno's opvolger na een bloedige staatsgreep, Soeharto, doodde meer dan een miljoen mensen. Echte en zogenaamde communisten, Molukkers, Papoea's, Atjehers, Oost-Timorezen. Waar waren, en zijn nu nog steeds, bij deze etnische zuiveringen en moorden de NAVO-bommen? Antwoord: die NAVO-bommen waren er, en zijn er. De Indonesische generaals kopen ze, en gooien ze op de slachtoffers.

Ook in Turkije ontbreken de humanitaire NAVO bommen niet. Turkse generaals gooien die bommen naar miljoenen etnisch gezuiverde Koerden. Zoals ze eerder Noord-Cyprus etnisch zuiverden van Grieks-Cyprioten. En zoals de NAVO de dictators van Griekenland en Portugal, en hun oorlogen, steunde. Hoe humanitair was dat?

Deze Balkanoorlog nu, is enorme diefstal van de armen, in Nederland, de VS, en andere NAVO-landen; in Joegoslavië en andere Balkanstaten; in

Azië, Afrika, en Latijns Amerika.

Tot de oorlog begon, werd 98 % van de Kosovo-Albanese asielzoekers afgewezen in Duitsland en Nederland. Superhavik Tony Blair liet zelfs niet EEN Kosovoaar tot Engeland toe. Zij zouden geen echte vluchtelingen zijn, maar zogenaamd "economische profiteurs". Dezelfde politici die, ook nu nog, geen geld voor hun opvang willen geven, geven miljarden aan de bommenoorlog.

De Turkse fascisten, de Grijze wolven, willen verder gaan. Zij willen grondoorlog. Zij roepen in hun demonstraties: Kosovo, Kosovo, wij komen. Hoop je onze laarzen stampen?

Ja, wij horen het stampen van de laarzen van de Grijze Wolven, tot in Nederland toe. Wij horen ook hen, die meehuilen met de grijze wolven, tot in Nederland toe.

Beste mensen, Verzet je tegen deze oorlog. Wees geen kritiekloos TV consument. Zoek onafhankelijke bronnen op. Praat er over met collega's, familie, vrienden, politici! Geen chauvinisme en oorlogshysterie in Nederland!

Er zijn betere wegen, dan de oorlogszucht van topleiders van partijen, waaronder in PvdA en GroenLinks. Er is een betere weg dan die van Tony Blair, die zich laat leiden door de adviezen van alcoholiste Margaret Thatcher. Notabene in Albanië, midden tussen nationalisme en binnenstromende NAVO-troepen, verklaarde de milieubeweging zich tegen de bombardementen. Dit verdient steun. In Griekenland staakten al miljoenen tegen de oorlog. Ook in de Italiaanse, Franse, en Duitse vakbeweging werkt men in die richting.

Herman de Tollenaere

Steun deserteurs

De Kosovo-oorlog maakt vele slachtoffers. De Kosovaarse Albanese zijn verdreven van huis en haard door etnische zuiveringen en gevechten tussen het Kosovaarse UCK en het Joegoslavische leger. De bombardementen van de NAVO zorgen voor een steeds verdergaande vernietiging. Tot nu toe hebben die bombardementen echter nog niets positiefs bereikt.

De NAVO roept soldaten van het Joegoslavische leger via pamfletten op de strijd te staken en naar huis terug te keren. De NAVO-landen, waaronder Nederland, houden, net als Joegoslavië, haar grenzen echter potdicht voor deserteurs en dienstweigeraars. In Joegoslavië worden dagelijks razia's gehouden om dienstweigeraars te dwingen zich in te zetten voor het Joegoslavische

leger. Ondanks het nationalistische klimaat in Joegoslavië zijn er nog steeds tienduizenden Serviërs die niet willen vechten voor een smerige zaak.

Om bovenstaande redenen is in Nederland een steungroep deserteurs opgericht. Aan illegaal in Nederland verblijvende Joegoslavische deserteurs en dienstweigeraars wordt steun verleend. Er wordt onderdak, geld of werk en juridische hulp aangeboden. Daarnaast probeert de steungroep politieke steun te verwerven voor asiel voor deze mensen.

Steungroep Deserteurs
Postbus 7007
9701 JA Groningen
tel.: 050 - 31 33 247

Giro 3446236 tnv AMOK-Noord te Groningen, o/v Steun deserteurs
E-mail: rosaboek@xs4all.nl



Mei

24 mei

Begin Euromarsen vanuit Brussel (Vanuit andere plekken loopt men al langer). Info: Bundesburo Euromarsch c/o soz, Dasselstr. 75-77, 50674 Kohn, Tel: 0221/240 40 80, Fax: 0221/923 11 97, e-mail: koeln99@gmx.net

25 mei

Internationale Vrouwendag voor Vrede en Ontwapening. Info: Vrouwen voor Vrede: 024- 3241307 (Carolien Looman)

25 en 26 mei

Ontmoeting met Indiase vrouwen over 1) Gentechnologie en Landbouw en 2) alternatieven voor geld-economie. Beide in Amsterdam (lees meer er over in het karavaanartikel in deze DUSNIEUWS)

26 mei

Abolition Day: burger-inspekties van NAVO-bases waar (illegale!) kernwapens liggen opgeslagen. Wereldwijd. Tgv aankomst Abolition Peace Walk in Brussel. Info: Voor Moeder Aarde: 0032-9-2338439 Http://www.motherearth.org

*** 19:30 uur Landelijke actie-vergadering ter voorbereiding van TegenTop-akties in Keulen. Latijns Amerika Centrum, Nieuwe Heregracht 29, A'dam. Org: Naar een Ander Europa. Info: 020-6127023

*** in EuroDusnie aan de Boerhaavelaan de Film Ladybird van Ken Loach. Aanvang 22 uur

27 mei

Abolition Day: burger-inspekties van NAVO-bases waar (illegale!) kernwapens liggen opgeslagen. Wereldwijd. Tgv aankomst Abolition Peace Walk in Brussel. Info: Voor Moeder Aarde: 0032-9-338439. Http://www.motherearth.org

29 mei

Europese werklozemonstratie. Tgv EuroTop. Keulen/Duitsland. Zie artikel(en) in deze DUSNIEUWS. *** GRATIS MET DE TREIN NAAR KEULEN (lees meer in DUSNIEUWS) *** Start 'Schuldenmars': voettocht vanuit Birmingham (GB), via Londen, Canterbury, Brussel en Maastricht naar Keulen (vergadering G7). Aankomst 18 juni. Ihkv internat. Jubilee 2000-kampagne (kwijschelden schuldenlasten van de armste landen). Onderweg inhaken kan. Info: Jubilee 2000 Nederland: 030-2319424 Email: jubilee@oikos.antenna.nl *** 13:00-14:00 uur Wake voor Vermisten in Turkije en Kurdistan. Plein voor de Catharinakerk, Eindhoven. Organisatie: Samenwerkingsverband van 20 Eindhovense groepen. Info: 040-2517607

30 mei - 3 juni

Alternatieve EuroTop: 'Towards a different Europe' (TegenTop). Lees meer in deze DUSNIEUWS

Juni

2 juni

Raining Stones. Een film van Ken Loach in EuroDusnie aan de Boerhaavelaan 345 om 22 uur

3 - 6 juni

Links-radikale conferentie, aansluitend aan Europese TegenTop. zie deze DUSNIEUWS

4 juni

16:00 uur Fietsen op Vrijdag: maandelijks fietsprotest tegen de au(w)to-overlast (elke 1e vrijdag van de

EURODUSNIE...



KICKS ASSES!

maand!). Verzamelen op de Nieuwmarkt, Amsterdam. Org: De Autolozen. Info: 020-6223145 (Camiel)

5 juni

Wagenings Milieufestival, met info-markt over milieuvriendelijke leefstijlen, eko-theater en muziek. In het centrum van Wageningen. Info: 0317-423429 (Freek Rensen) *** Wereld Milieu Dag (VN)

6 juni

Fietstocht van Enschede naar Gronau, aansluitend deelname aan de maandelijks wandeling rond de uraniumverrijkings-installatie van

Urenco in Gronau (Duitsland). 13:00 uur vertrek fietstocht vanaf NS-station Enschede. 14:00 uur start van de wandeling. Info: Ned. Euregionaal Nucleair Overleg (NENO): 053-4356676

8 juni

Autovrije Dinsdag in Groot-Brittannië! Org: Environmental Transport Ass. (ETA). Info: 0044-181-946-0912 (Richard Evans). Email: pascale@compuserve.com

9 juni

Tiende Nationale Straatspeeldag: straten en buurten worden afgesloten voor verkeer. In heel Nederland. Uitvoerijs actiekaart beschikbaar.

milford, E-mail: io572247@student.io.tudelft.nl. Http://www.student.io.tudelft.nl/~io572247/d'omtrapper

12 - 19 juni

Internationale JUBILEE 2000 aktieweek, voor kwijschelding schuldenlasten van de armste landen. Info: Jubilee 2000 Nederland: 030-2319424. Email: jubilee@oikos.antenna.nl

16 juni

Internationale Vluchtelingendag. Akties en manifestaties in heel Europa. Koord: UNITED for Intercultural Action. Info: 020-6834778. Email: united@united.non-profit.nl

18 juni

Internationale aktiedag bij centra van de economische macht, banken, beurzen en handelscentra. Tgv bijeenkomst G8 in Londen. Akties in vele steden en landen. Tegen economische globalisering, vrijhandel en bedrijfsmacht. Info: Eurodusnie: 071-5173019 of rtdiscussion@gn.apc.org. of 020-6682236 (Frank v. Schaik)

19 juni

Aanbieden van wereldwijd verzamelde handtekeningen ihkv Jubilee 2000 campagne: kwijschelding schuldenlasten van de armste landen. Aan de G7-vergadering in Keulen. Info: Jubilee 2000 Nederland: 030-2319424. Email: jubilee@oikos.antenna.nl

19 - 20 juni

Festival Mundial - grootschalig multicultureel festival. Tilburg

26 juni

Algemene Leden-vergadering Voetgangersvereniging. o.a. over fusie met anwb. Vooraf aannemen. Organisatie: Voetgangers Vereniging. Info: 070-3471501. Email: voetver@pz.nl. Web: www.pz.nl/voetver

27 juni

Rolschaatsen op de snelweg, ter ondersteuning van de oproep voor Autovrije Zondagen. Ergens in Nederland. Org: GroenFront en Pippi. Info: 06-26200729 (Peter) of 010-2652624 (Xyko). Email: groenfr@dds.nl. Http://groenfr.huizen.dds.nl

Veel van deze aankondigingen zijn overgenomen van de 'aktielijst'. Alle aankondigingen zijn onder voorbehoud. Om er zeker van te zijn dat je niet voor niets komt kun je altijd het beste even met de organisator contact opnemen of bezoek de Aktie Agenda. http://www.sociamedia.nl/agenda.html voor de laatste informatie.

DEADLINE VOLGENDE DUSNIEUWS IS 6 JUNI!



*Met de humanitaire
kwieren van de N.A.V.O*